

Griekse Tragedie

[Gawain](#) 7 februari 2015

Een inzending van Gawain.



Dit zei Draghi:

Op 25 januari jl. won de linkse Griekse oppositiepartij Syriza de verkiezingen met overmacht. De Griekse kiezers, uitgezogen, bedrogen en bestolen via ook hier gekende “constructieve” volksverraders, zakkenvullers en viseloze carrièristen, vaagden de oude partijen weg als oud vuil.

Vrijwel direct smeedde winnaar, Alexis Tsipras, een meerderheidscoalitie met de kleine linkse Onafhankelijke Grieken partij en begon als premier aan de Sisyphusstrijd Griekenland uit de kapitalistische beerput te halen. Hij heeft immers de afgelopen jaren geroepen orde op zaken te zullen stellen en een groot deel van de tot de bedelstaf bestolen gewone Grieken gelooft hem. Misschien hijzelf ook wel. Naïviteit is zoals bekend het kenmerk van idealisten, zeker bij die van nieuwe politieke stromingen.

Nu al, een week verder, ontvouwt zich daardoor het scenario voor een Historische Griekse Tragedie. Nog voor de Sisyphusstrijd goed en wel is begonnen, gaat de nieuwe regering – in wiens handen het Griekse volk haar laatste hoop heeft gelegd – afschuwelijk de fout in.

De dag na de overwinning waren er nog berichten dat Tsipras radicale standpunten tegen EG, ECB en IMF zou innemen. Geen “afbetaling” meer van onaflosbare miljardenschulden, niet meer praten met de IMF Kapitaalkraai, weg uit de “Eurozone” en zelfs uit de EG, de rijke Griekse establishmentdieven plunderen ten faveure van de armste Grieken, herstel naar een socialer (eerlijker) maatschappij, opheffen van de sancties tegen Rusland, enz.

Dat alles verdween achter de horizon zodra de verkiezingswinst binnen was. De volgende dag al kwam het bericht dat de nieuwe minister van Financiën, Yanis Varoufakis, een ontmoeting zou hebben met de joodse EG-Maffia loopjongen Dijsselbloem. In plaats dat Varoufakis hem te verstaan gaf voorlopig weg te blijven, ontving hij hem en hoorde diens papegaaiengekras

aan. Hij “feliciteerde” Varoufakis, verklaarde dat de EG zijn overwinning “respecteerde”, maar ook dat de “afspraken” moesten worden nagekomen. (U herkent ze: “afspraken” met het mes op de keel en zonder mogelijkheid die af te wijzen!)

Daarna verrasten de nieuwe Grieken vriend en vijand door toch geen bezwaar te maken tegen verlenging van de sancties tegen Rusland, de mededeling dat zij “toch gaan praten met het IMF”, haar bereidheid compromissen te willen sluiten en op voorhand bereid te zijn **de helft** van de miljardenschuld te betalen.

Voor er maar één stap over een drempel in Brussel was gezet, zonder onderhandeling of argumenten-uitwisseling, legt de “nieuwe” Griekse regering ongevraagd, gratis en voor niets **de helft** van haar miljardenschuld (en van haar onderhandelingspositie) in Brussel op tafel!!!!

Geen woord meer ook over eventueel uit de EG en de Eurozone stappen en daarmee de Brusselse bandieten de stuipen op het lijf jagen omdat Spanje, Italië, Ierland, Frankrijk en Engeland in navolging van Griekenland ook al op de wip zitten dat zinkende schip te verlaten!



Tsipras binnengehaald door Juncker.

Natuurlijk werd Tsipras daarna in Brussel allerhartelijkst ontvangen en zag men hem hand-in-hand lopen met de door niemand gekozen EG-paladijn Juncker. De minister van Financiën, Varoufakis, werd in Frankfurt ook al sympathiek omarmd door Mario Draghi, eerder Dievenhoofdman in dienst van Rothschild's privé Criminele Organisatie Goldman Sachs, thans directeur van de ECB. De doorgewinterde bandieten van de Mondiale kapitaalmafia weten dus al van het begin dat ze van dit Griekenland niets te vrezen hebben. De nieuwe premier en zijn Minister van Financiën toonden zich immers bij voorbaat te laf, te onnozel en te coöperatief om hun belangrijkste machtsmiddelen in stelling te brengen, plaatsten zichzelf in een ondergeschikte vragende positie en leveren op voorhand hun weinige ijzersterke

kaarten in. *Dilettantische blunders met – zoals zal blijken – rampzalige gevolgen voor het Griekse volk.*

Het is de vraag hoe lang de (rechtse) coalitiepartner van Syriza dit geklungel blijft aanzien. Het zaad voor nieuwe Griekse chaos en verdeeldheid is direct alweer gezaaid. De moguls in Brussel c.a. kennen hun geschiedenis wel en zien dit klassieke gestuntel met satanisch *Déjà vu* aan, tot het als een kaartenhuis in hun schoot valt.



Is Tsipras volgend jaar al Bilderberger? Of het jaar daarop?

Wie zo naïef is te menen dat de Internationale Kapitaalmaffia gevoelig is voor “redelijkheid”, dat zij zonder tegenprestatie honderden miljarden (= Macht) gaat inleveren alleen ter leniging van de noden van het Griekse volk, enz., is te dom te beseffen dat het hier gaat om lieden die – als hun “bezit” en machtspositie wordt aangetast – over lijken van miljoenen gaan, oorlogen beramen en laten uitvoeren en alleen maar zijn te stoppen (om Mao te citeren) **door de loop van een geweer.**

Bij hen moet je vooral niet vrijwillig je weinige machtsmiddelen (of de dreiging die daarvan uit gaat) inleveren. Onwaarschijnlijk, al die blunders van deze naïeve Grieken in zo’n korte tijd. Zij denken dat de lieden achter de schermen voor “rede” vatbaar zijn, dat zij bereid zijn ook maar één millimeter van hun Macht te zullen prijsgeven. In plaats de stier bij de horens te pakken, menen zij hem via de staart te kunnen sturen. Wat zij hadden moeten doen is daarentegen kinderlijk eenvoudig.

Juist omdat “begrip”, “rede”, “mededogen” etc. bij de Kapitaalmaffia onbestaanbaar zijn, had de nieuwe Griekse regering direct moeten afkondigen **geen cent** meer te zullen afdragen aan de EG, de ECB en het IMF. **Geen cent.** Laat de EG c.s. maar als vragende partij naar **hen** toe

komen. Ook hadden de Grieken moeten dreigen de Eurozone te verlaten en later mogelijk zelfs de EG. Intussen de Drachme invoeren en aansluiting zoeken bij de EFTA, de Europese Vrijhandelsorganisatie waarin landen zoals Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, enz. al zijn verenigd. Daarbij, zolang zij nog in de EG zijn, zich mordicus uitspreken tegen de Amerikaanse oorlogssancties tegen Rusland. Rusland, dat nota bene staat te dringen om massaal Griekse landbouwproducten te kopen, haar gigantische gasleveranties via Griekse pijpleidingen naar Europese afnemers wil exporteren in plaats via schurkenstaat en wanbetaler Oekraïne, miljoenen Russische toeristen naar de zonovergoten Griekse eilanden wil dirigeren, enz.

Nog niet gesproken over Brazilië en China, dat niets liever wil dan in een van de Griekse havensteden een grote Centrale Europese Haven inrichten om haar enorme Europese in- en exportcapaciteit zelf te kunnen afhandelen. Eén wenk van de Grieken en ze komen binnen met miljardeninvesteringen.

Ongelooflijk, de naïviteit van deze Griekse politieke amateurs, die een door de Goden geschonken mogelijkheid kregen het land uit de klauwen van de Satanisten van de Kapitaalmafia te verlossen; zij hebben de boel alweer verpest nog voor ze zijn begonnen.



De Grieken zullen nog ervaren dat die “hartelijke” ontvangst in Frankfurt door Maffiabaas Draghi c.s. in werkelijkheid een dodelijke omklemming voor hen – en erger – Griekenland was.

Arm Griekenland, alles is verloren.



De Hopeloze Griekse Sisyphus.